



In liefdevolle herinnering aan  
**Marcel Schumans**

weduwnaar van

**Hennie Schumans-van der Plas**

☆ Sittard, 13 februari 1961  
† Sittard, 23 juli 2014

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op 29 juli 2014 in crematorium Nedermaas te Geleen.

Wij danken u voor uw steun en medeleven na het overlijden en bij de uitvaart van Marcel.

Sandra en Kay  
*Kaylee, Dylano, Kyrano, Zenna-Jovy*

*Ik heb mijn leed geleden  
Ik heb mijn strijd gestreden  
Huil niet om mijn dood  
Treur niet om mijn dood  
Ben blij met mij  
Vier feest met mij  
Ik ben weer bij mijn lief*

*Ik heb mijn leed geleden  
Ik heb mijn strijd gestreden  
Huil niet om mijn dood  
Treur niet om mijn dood  
Ben blij met mij  
Vier feest met mij  
Ik ben weer bij mijn lief*

Vol liefde en begrip, maar intens verdrietig nemen wij afscheid van mijn lieve pap, schoonvader en onze opa



**Marcel Schumans**

weduwnaar van

**Hennie Schumans-van der Plas**

\* Sittard, 13 februari 1961

† Sittard, 23 juli 2014

Sittard: Sandra en Kay  
*Kaylee, Dylano, Kyrano, Zenna-Jovy*

Boterbloemstraat 25, Sittard

Correspondentieadres: Lupinesstraat 13, 6135 GS Sittard

De afscheidsdienst wordt gehouden op dinsdag 29 juli 2014 om 10.30 uur in de aula van crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

U kunt afscheid nemen van Marcel in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA, Vouershof 1 te Geleen, op zaterdag 26 juli van 15.30 tot 16.15 uur, zondag 27 juli van 14.15 tot 15.00 uur en maandag 28 juli van 17.30 tot 18.15 uur.

Het was de uitdrukkelijke wens van Marcel om in plaats van bloemen een donatie te doen t.b.v. Stichting Tesselhuus ([www.tesselhuus.nl](http://www.tesselhuus.nl)) in de daarvoor bestemde collectebussen in het crematorium.

## My Hardest Goodbye

God saw you getting tired  
A cure was not to be  
So He put his arms around you  
And whispered "Come with me"

With tearfull eyes we watched you  
And saw you fade away  
Although we loved you dearly  
We could not make you stay

A golden hart stopped beating  
Your tender hands at rest  
God took you home and prooved us..  
..He only takes the best

Sandra Schumans

